



GENERATIE-VERBINDEND – GENERATIE-OVERSCHRIJDEND
EENHEID DOOR OVERDRACHT

Stichting MEDAN KUMPULAN, Sumatra's Oostkust, Vrienden & Sympathisanten

De laatste nieuwsbrief van dit jaar alweer, het is bijna niet te geloven. Wat hebben we een enorm bewogen jaar achter de rug als mensheid. Wie had gedacht dat we zolang op de proef zouden worden gesteld in onze veerkracht? Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan. Voor sommige mensen zal deze hele periode juist voelen als een tijd waarin er ruimte was voor vertraging, reflectie en stilte, voor anderen is het een periode van stress, onzekerheid en turbulentie.

Misschien moeten we het gaan beschouwen als een spannende reis met onbekende bestemming waartegen verzetten geen zin heeft. En genieten van alles wat wél mogelijk is. Ik ben in elk geval enorm dankbaar dat na een paar hele onzekere en donkere maanden aan het begin van dit jaar, er toch ruimte was om samen te komen en de mogelijkheid ontstond om de Medan Kumpulan 2021 te organiseren.

Samen delen, samen lachen, samen huilen, samen ademen, samen groeien. Als wij iets hebben geleerd van dit jaar, is het dat 'samen-zijn' (op een veilige manier uiteraard) een medicijn is. Ik wil iedereen bedanken voor jullie kracht, moed en kwetsbaarheid om samen te komen en het vertrouwen in ons bestuur om een veilige omgeving te creëren.

SAMEN

heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar
Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren

Wees zelf het positieve, liefdevolle voorbeeld voor anderen. Bekommer je om je naasten. Liefde is de meest helende kracht in de wereld. Geef het! Deel het! Ontvang het!
Kies er elke dag voor om zelf het verschil te maken. Carpe Diem. Focus je op positieve dingen, op wat wél kan. Vooruitkijken en plannen maken geeft toekomstperspectief.
De bekende stip aan de horizon zetten..... dat is wat de Stichting Medan Kumpulan ook voor 2022 gaat doen. Wij nodigen u van harte uit om SAMEN de handen ineen te slaan en de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan. Immers SAMEN staan we sterk!

Salam manis
Brenda van Melle - Voorzitter

MEDAN KUMPULAN 2022

“Een goed begin is het halve werk”. Laten wij daarom gelijk met mooi nieuws beginnen.
Op zaterdag **27 augustus** zal de **Medan Kumpulan 2022** worden gehouden.
De voorbereidingen zijn opgestart en gaandeweg zullen wij u meer gedetailleerde informatie sturen, maar voor nu kunt u in ieder geval de datum alvast vastleggen in de agenda.

Verhalenbundel “Medan in het bijzonder” krijgt een vervolg

De verhalenbundel “Medan in het bijzonder” is door een brede groep lezers met zeer veel enthousiasme ontvangen. Niet alleen in “eigen” kring, maar ook ver daarbuiten. De opgetekende verhalen geven een inkijk in de veelzijdige familiegeschiedenissen en persoonlijke ervaringen, door de generaties heen. Naast de verkochte exemplaren, werden door de Stichting Medan Kumpulan, ook een aantal leestafels van zorgcentra met een Indische – Indonesische – Molukse grondslag voorzien van de verhalenbundel, welk gebaar bijzonder gewaardeerd werd. Van de eerste druk is nog een beperkte voorraad beschikbaar voor de verkoop.

De publicatie van "Medan in het bijzonder" heeft een vuurtje aangewakkerd en ertoe geleid dat er besloten is om een vervolg te maken. De eerste verhalen zijn reeds ontvangen. Zij zijn wederom divers, informatief, indringend, liefdevol en in alle gevallen indrukwekkend en waardevol.

Mochten er verhalen zijn die u wilt delen en wilt borgen voor toekomst, laat het ons weten. Bij voorkeur ontvangen wij tekst en foto's digitaal (Word). Als u niet over digitale mogelijkheden beschikt, kunt u ons ook per post de documenten toesturen. Wij zullen dan voor verwerking zorgdragen. De einddatum voor inzending is 30 juni 2022.

IN MEMORIAM

Met diepe droefenis geven wij u kennis van het heengaan van Corine Donkersloot in november 2022. Wij wensen haar echtgenoot Edu Donkersloot, kinderen, kleinkinderen en alle familieleden veel kracht toe bij het dragen van dit zware verlies.

WEBSITE

In verband met persoonlijke omstandigheden is er vertraging opgelopen in de werkzaamheden aan de website van de Stichting Medan Kumpulan. De lancering is verplaatst naar januari 2022.

SAMEN kunnen wij meer..... Kom jij ons team versterken??

Geen enkele organisatie kan zonder extra handjes. Zo ook onze stichting.

Wij zijn (dringend) op zoek naar iemand die het social media beheer van de stichting op zich zou willen nemen.

Verder zullen er – naarmate de voorbereidingen voor de kumpulan en eventuele overige activiteiten zich gaan uitbreiden – verschillende taken uitgevoerd moeten worden.

Ben je nog wat uurtjes vrij en wil je deze inzetten voor onze organisatie? Laat het ons weten!!

Steun kent vele vormen – welke kies jij?

SAUDARA

Sluit u aan bij de Stichting Medan Kumpulan familie en wordt Saudara voor € 25,- per persoon/per jaar. Automatische verlenging per kalenderjaar. Beëindiging schriftelijk 2 maanden voor het einde van het nieuwe jaar. Als Saudara krijgt u 4 x per jaar de nieuwsbrief en – waar mogelijk – korting op acties en evenementen georganiseerd door de Stichting Medan Kumpulan.

DONATIE

Elke donatie is meer dan welkom!

Het bestuur wenst iedereen sfeervolle feestdagen toe en een positief, inspirerend en vredelievend 2022, met bovenal gezondheid.

TOT ZIENS IN HET NIEUWE JAAR!!

SELAMAT HARI NATAL & TAHUN BARU

Contactadres:

Stichting Medan Kumpulan
Kersengarde 266
2272 NN VOORBURG
medan.kumpulan@gmail.com

December 2021

UNIEKE MEDAN KUMPULAN ARTIKELEN BIJZONDERE CADEAU'S VOOR DE FEESTDAGEN



MEDAN IN HET BIJZONDER

Eerlijkheid gebied te zeggen dat deze verhalenbundel zonder het vertrouwen en de inzet van degenen die hun verhaal wilden delen, niet gerealiseerd had kunnen worden.

Onmisbaar en waardevol zijn de prachtige verhalen van onze families.

Wat speelde er zich allemaal af daar in het verre Deli? Welke ervaringen heeft men gehad? Wat heeft dit met onze (voor-) ouders gedaan en wat is de impact op de volgende generaties? Hoe zien de 3^e en 4^e generatie de rol van de Indische cultuur in hun leven? Wat kenmerkt vriendschappen met Indische mensen?

Elke familie heeft een intrigerend verhaal. Deze verhalen van verschillende generaties hebben wij mogen bundelen in deze fraaie verhalenbundel. Gedrukt op luxe papier, de verhalen waardig. Het prachtige omslagontwerp is van de hand van Andy van Melle. Wij zijn dankbaar dat deze verhalen worden doorgegeven door de meewerkende families. Laat het een begin zijn voor meer

Reggie Baay

(schrijver, journalist, theatermaker (o.a. De Njai, Portret van een Oermoeder, Het lied van de Goden))

“Een bundel boeiende, soms indringende persoonlijke verhalen over het verleden, over Medan en over Nederlands-Indië. Verhalen die het waard zijn om verteld en vastgelegd te worden. Een aanrader, ook voor wie geen directe band heeft met Medan. Deze bundel laat weer eens zien hoe belangrijk het Indische verleden is, óók voor de toekomst en onze toekomstige generaties!”

Waardevol voor in uw eigen boekenkast – mooi om cadeau te doen!

Zwart-wit uitgave : € 19,50 - Full-colour uitgave : € 29,50

REVERPIN DELI TABAKSPLANT



TABAK, het symbool van Deli.

In de gloriejeden heeft tabak gezorgd voor grote welvaart. In 1863 begon Nienhuys de eerste tabakonderneming en vandaag de dag is het Deli-dekblad nog altijd wereldberoemd.

Het oude symbool van de stad Medan dragen wij als Medan Kumpulan een warm hart toe.

Zonder deze cultures waren wij er immers niet! Draag de reverspeld met trots?

Afmeting : 25 mm

Uitvoering : luxe verwerking met 4 kleuren emaille en zilver-coating

: € 6,-per stuk – 2 voor € 10,-

BLIK VOL HERINNERINGEN



Een blik van waarde met impressies uit vervlogen tijden van het “Parijs van Sumatra” – MEDAN!

Met de prachtige tekening van het postkantoor/Kantor Pos van Cary Venselaar, is dit blik een waardevol aandenken voor een ieder die verbonden is en wil blijven aan de familie van de Medan Kumpulan.

Bewaarblik met 14 grote ansichtkaarten : € 12,50

Losse ansichtkaarten : € 1,50 per stuk

Losse stickers Medan Kumpulan logo : € 1,00