



Stichting MEDAN KUMPULAN, Sumatra's Oostkust, Vrienden & Symphatisanten

GENERATIE-VERBINDEND – GENERATIE-OVERSCHRIJDEND
EENHEID DOOR OVERDRACHT

Hoezeer de zoektocht naar diverse aspecten van de Indische geschiedenis leeft onder de verschillende generaties, wordt eens te meer duidelijk wanneer men ziet hoeveel lezingen, tentoonstellingen, theaterstukken georganiseerd worden, boeken geschreven, samenkomsten gehouden en gesprekken gevoerd.

Soms lijkt het of de “Schone Indische Slaapster” is ontwaakt....

Hierop inspelend heeft de Stichting Medan Kumpulan gemeend om, met als thema “The Journey of Life”, aan te haken door tijdens themadagen en de jaarlijkse kumpulan verschillende facetten van de Indische cultuur nader te belichten.

In maart 2022 was de “aftrap” van de themadagen met een interactieve, hands-on workshop Sporen van Smaragd – Jouw Indische familiegeschiedenis, gepresenteerd door Kevin Felter. Door de grote belangstelling werd deze workshop in april 2022 herhaald. Een zeer divers gezelschap met voorouders uit geheel Indonesië, omarmde de genealogische kennisoverdracht. De enthousiaste deelnemers hebben tevens de vraag neergelegd om een vervolg te organiseren. Een verzoek dat bij het bestuur zeker niet aan dovenmansoren is gericht. Maar er is nog veel meer om dit jaar naar uit te kijken. Pakt u de agenda er alvast bij? Het belooft een bijzonder jaar te worden waarin wij SAMEN nieuwe herinneringen gaan maken en op diverse manieren invulling zullen geven aan de begrippen “DOORGEVEN & BORGEN”. Gaat u met ons mee op reis?

Salam manis
Brenda van Melle

*I know that as long as we're
on this journey together,
there's nothing we can't do*

In Memoriam

***“Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel”***

Mevr. K.R.E. Jeager-Kol van Kluyve	18-2-2021	(2022 gemeld)	Australië
Dhr. A. Kosmeijer	07-02-2022		Zutphen
Dhr. Linsen	09-12-2021	(2022 gemeld)	Vught

MEDAN KUMPULAN 27 AUGUSTUS 2022

Een dag waarnaar velen – zoals ook blijkt uit alle communicatie welke het bestuur ontvangt – uitkijken. De kumpulan van vorig jaar was bijzonder en hartverwarmend. Ook dit jaar wordt alles in het werk gesteld om er een onvergetelijke dag van te maken. Met de kennis en feedback van vorig jaar, is een veelzijdige invulling gegeven aan het programma met thema's die belangstelling door de generaties heen zal vinden. Geef je er de voorkeur aan om met anderen even apart te gaan zitten en bij te praten? Ook dat kan.... Er is ruimte genoeg om je even af te zonderen, een wandelingetje te maken, het aanbod van Toko Tip Top te bekijken, te genieten van een overheerlijke Indische snack of een verkoelend drankje te nuttigen.

Hoe zorgvuldig echter ook het programma van de kumpulan is samengesteld, uiteindelijk **draait alles om U/Jou!!**

Vorig jaar bestond de samenstelling van de bezoekers uit een kleurrijke mix van de 1^e, 2^e en 3^e generatie, grotendeels met connecties met Medan en omstreken, maar ook vrienden en sympathisanten van elders. Laten wij doorgaan op deze weg en een voorbeeld zijn op de weg van inclusie.

PROGRAMMA

10.00	uur	:	Ontvangst
10.45	uur	:	Opening Voorzitter
11.00 – 11.25	uur	:	Kevin Felter “ Sporen van Smaragd”
11.25 – 11.35	uur	:	Daisy de Groot – “Me/My Roots-Sporen van Smaragd”
11.35 – 11.45	uur	:	Menno van der Vlis – “Me/My roots-Sporen van Smaragd”
12.15 – 12.55	uur	:	Simone Berger “Ken je eigen familiegeschiedenis” “Het belang van doorgeven”
13.00 – 14.00	uur	:	Selamat Makan!! – Indonesische rijsttafel
14.00 – 14.30	uur	:	Tilly van Coevorden “Delen is Helen-uw verhaal voor later”
14.35 – 15.05	uur	:	Guus Rozendaal “Medan, een Plantersstad”
15.45 – 16.00	uur	:	Brenda van Melle “Nalatenschap - Verleden wordt heden, wordt toekomst”
16.30	uur	:	Dankwoord voorzitter*
17.30	uur	:	Einde kumpulan *

DJ Eric Struyk zal gedurende de hele dag voor de muzikale omlijsting zorgen.

*Voor sommige mensen is het bijwonen van de dag fysiek inspannend. Anderen zijn afhankelijk van vervoersdiensten zoals de Valys of carpoolen. Wij hebben getracht hiermee rekening te houden en de tijdsduur van het programma aangepast ten opzichte van vorig jaar.

*De kumpulan brengt (nieuwe) ontmoetingen en gezelligheid. Voor hen die daar nog wat langer van willen genieten hebben wij extra tijd ingepland aan het einde van de dag.

Locatie : Buurtcentrum Open Ruimte
Nimfenplein 1 - Almere-Poort

Deze locatie is rolstoelvriendelijk en goed bereikbaar met Openbaar vervoer. In de nabijheid van het buurtcentrum is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Toegangskarten

€ 40,00 per persoon

€ 32,50 speciaal tarief begeleider bij invaliditeit

NB: Saudara-korting € 4,--

Hierbij zijn bij aankomst koffie/thee met een stukje spekkoek, de Indonesische rijsttafel en 1 drankconsumptie inbegrepen.

Aanmeldingen per mail: medan.kumpulan@gmail.com t.a.v. Tommy van der Errelen

Stichting Medan Kumpulan : NL84 RABO 0367651823

(ontvangst betaling = bevestiging deelname)

Toelichting sprekers en presentaties

Kevin Felter

“Sinds 2016 ben ik begonnen met onderzoek naar mijn (Indische) familiegeschiedenis omdat ik graag de details wilde kennen van die onbekende en voor mij mystieke voorouders waarover geregeld gesproken werd. Vanaf dat moment leidde de ene ontdekking tot de andere en kwamen bij elk antwoord weer nieuwe vragen op. Dat maakt het stamboomonderzoek weleens verslavend

Daisy de Groot & Menno van der Vlis

“Me/My Roots-Sporen van Smaragd”

Zoektocht en ervaringen met de workshop.

Simone Berger

Simone Berger gaf in 2016 het rijk geïllustreerde boek *Istori Kita – Jouw familiegeschiedenis* uit. Een leidraad met vele invalshoeken over het leven en de oorlogsjaren in Nederlands-Indië om de herinneringen terug te brengen, te delen en bovenal om samen de familiegeschiedenis vast te leggen. Zodat ook de volgende generaties weten waar hun roots liggen.

De verhalen waarmee wij opgroeien, vormen ons voor een deel maar de geschiedenis laat ook haar sporen na en is verweven met de geschiedenis van onze (voor)ouders. Ken je de verhalen achter de de voorwerpen die ooit uit het geboorteland van jouw (groot)ouders zijn meegekomen?

Berger gaat in op het belang van doorgeven en de kracht van persoonlijke verhalen.

Tilly van Coevorden

We hebben allemaal iets te vertellen en ieder mens is uniek met een uniek verhaal. De verhalen van onze Nederlands-Indische grootouders, ouders en ook ons eigen Indische verhaal mogen niet vergeten worden, toch? Hoe mooi is het dan om dit verhaal met elkaar te kunnen delen en een eind te kunnen maken aan het zogenaamde "Indisch Zwijgen". De generaties die geboren zijn in het voormalige Nederlands-Indië zijn nog maar heel schaars. De soms traumatische repatriëring/emigratie naar Nederland of naar andere landen zorgden ervoor dat weinig werd verteld over hoe het leven vóór de bezetting in Indië was. Graag doorbreken wij de stilte en samen met u brengen we uw verhaal in kaart. De herinneringen aan een meestal mooie tijd, de verschrikkingen die WO2 met zich meebracht en het gedwongen vertrek uit het moederland met zijn traumatische ervaringen mogen niet vergeten worden. Ik ben Tilly van Coevorden, medeoprichtster van het internet platform www.de-indische-verhalentafel.online. Na vele jaren in de financiële sector werkzaam te zijn geweest is het verzamelen van kunst, het schrijven van boeken en verhalen en het componeren van muziek mijn passie.

Guus Rozendaal

"Medan, een Plantersstad": Medan is een fascinerende multiculturele stad. Omdat er veel etnische groepen in de stad wonen, zoals de Javanen, Minangkabau, Batak, Indiërs en Chinezen, is de stad een voorbeeld van een multiculturele en multi-etnische samenleving met verschillende etnische wijken. De plantage industrie, die begon rond 1870, is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de stad. Zeer veel geld werd verdiend met de export van tabak, rubber en palmolie. De stad was dan ook de thuisbasis voor landbouworganisaties als de **AVROS (Algemeene Vereeniging van Rubberondernemingen ter Oostkust van Sumatra) en landbouwondernemingen als de HVA (Handels Vereniging Amsterdam) en de Delimaatschappij**. Er werden vermogens verdiend in de rubber en de tabak en dat kon je zien aan Medan. Hierover meer tijdens deze presentatie door Guus Rozendaal, geboren in Medan in 1953 en een zoon van een jurist met de Adat en het Indische Landbouwwrecht als specialiteiten. Hij heeft van 1946 tot 1957 in Medan gewerkt, eerst als Auditeur-Militair bij de Temporaire Krijgsraad te Medan en vervolgens bij de eerdergenoemde AVROS. Zelf heeft Guus een carrière achter de rug bij Rabobank International o.h.g.v. de internationale handelsfinanciering van landbouwproducten.

Brenda van Melle

Tijdens o.a. interviews, familie-opstellingen, Diversiteit en Inclusie vraagstukken, coaching trajecten en de contacten voor de Stichting Medan Kumpulan, heb ik het voorrecht om een zeer diverse groep mensen te mogen ontmoeten. Allemaal uniek en met een geheel "eigen verhaal". Verhalen over de persoon, het leven, het verleden, heden, de toekomst en daarna... Hoe gaan wij om met ons "nalatenschap" en zorgen wij ervoor dat datgene wat belangrijk is waarde behoudt en voor de toekomst bewaard blijft?

Brigitte Berghahn

Naast het spelen van gitaar, ontdekte ik enkele jaren geleden de ukelele. Sindsdien ben ik helemaal verliefd op dit vrolijke, veelzijdige instrument. Die liefde is inmiddels uitgegroeid tot B Ukeful. Naast optredens geef ik workshops en verzorg ik lessen voor deelnemers van dagbestedingsprojecten alsook privé-lessen. Tijdens de kumpulan vindt je mij in de ontmoetingsruimte.

Bestuurswijziging

Een van onze grote steunpilaren, Nicole de Rooij-van Melle, heeft aangegeven dat zij haar bestuursfunctie als secretaris moet neerleggen. Haar persoonlijke omstandigheden laten het niet langer toe om deze te combineren met de werkzaamheden voor de Stichting Medan Kumpulan. Gelukkig heeft zij eveneens laten weten dat zij zich – indien mogelijk – in zal blijven zetten als vrijwilliger. Zo zal zij op 27 augustus 2022 de veelomvattende rol van gastvrouw invullen. Het bestuur wil Nicole heel hartelijk bedanken voor haar grote inzet voor de stichting. De ongekende gastvrijheid met het openstellen van de woning en tuin voor de organisatie van de Medan Kumpulan 2021 door Nicole, Louis en zonen Ricardo en Duncan, zal nimmer worden vergeten!

SAMEN kunnen wij meer..... Kom jij ons team versterken?

Vacatures:

Bestuurslid Secretaris

Social Media Guus Rozendaal heeft zich aangemeld voor de uitvoer en ondersteuning van de website/social media. Deze activiteiten worden per 1 juli 2022 opgepakt. Graag zien wij deze samenwerking/taakverdeling ondersteund

met iemand van de 3^e generatie voor aansluiting op de toekomst. Wil jij jouw kennis van social media platforms inzetten voor Indo.drie?

Vrijwilligers : Diverse werkzaamheden

Geen enkele organisatie kan zonder extra handjes.

Ben je nog wat uurtjes vrij en wil je helpen met de voortgang van onze organisatie?

Laat het ons weten!!

Steun kent vele vormen – welke kies jij?

SAUDARA

Sluit u aan bij de Stichting Medan Kumpulan familie en wordt Saudara voor € 25,- per persoon/per jaar. Automatische verlenging per kalenderjaar. Beëindiging schriftelijk 2 maanden **voor het einde van het** nieuwe jaar. Als Saudara krijgt u 4 x per jaar de nieuwsbrief en – waar mogelijk – korting op acties en evenementen georganiseerd door de Stichting Medan Kumpulan.

DONATIE

Elke donatie is meer dan welkom!

Verhalenbundel “Medan in het bijzonder” krijgt een vervolg

De verhalenbundel “Medan in het bijzonder” is door een brede groep lezers met zeer veel enthousiasme ontvangen. Niet alleen in “eigen” kring, maar ook ver daarbuiten. De opgetekende verhalen geven een inkijk in de veelzijdige familiegeschiedenissen en persoonlijke ervaringen, door de generaties heen.

Naast de verkochte exemplaren, werden door de Stichting Medan Kumpulan, ook een aantal leestafels van zorgcentra met een Indische – Indonesische – Molukse grondslag voorzien van de verhalenbundel, welk gebaar bijzonder gewaardeerd werd. **Van de eerste druk is nog een beperkte voorraad beschikbaar voor de verkoop. Informatie kunt u verkrijgen bij onze penningmeester Tommy van der Errelen.**

De publicatie van “Medan in het bijzonder” heeft een vuurtje aangewakkerd en ertoe geleid dat er besloten is om een vervolg te maken. De eerste verhalen zijn reeds ontvangen. Zij zijn wederom divers, informatief, indringend, liefdevol en in alle gevallen indrukwekkend en waardevol.

Mochten er verhalen zijn die u wilt delen en wilt borgen voor toekomst, laat het ons weten. Bij voorkeur ontvangen wij tekst en foto's digitaal (Word). Als u niet over digitale mogelijkheden beschikt, kunt u ons ook per post de documenten toesturen. Wij zullen dan voor verwerking zorgdragen.

De einddatum voor inzending is 30 juni 2022.

Een warme groet,

Bestuur Stichting Medan Kumulan, Sumatra's Oostkust, Vrienden & Symphatisanten

Kersengarde 266 - 2272 NN VOORBURG medan.kumpulan@gmail.com

IBAN: NL84 RABO 036 76 51 823

Mei 2022