



Van de voorzitter

Beste vrienden van Stichting Erfgoed Medan,

“Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen”. Een gevoel dat velen van ons delen. Hoe goed we onze agenda’s ook proberen te beheren, de tijd – Chronos – vaart zijn eigen koers. En ook wij, als Stichting Erfgoed Medan, deinen mee op deze onvermijdelijke golf: terugkijkend op wat is geweest, aanwezig in het nu, en met een heldere blik gericht op wat komen gaat.

Een rijke geschiedenis, een inspirerende toekomst

Sinds een bescheiden start in 1960, aan de keukentafel van enkele visionairs die een “behoefte aan verbinding met gelijkgestemden” voelden, is Stichting Erfgoed Medan uitgegroeid tot een zelfstandige en levendige organisatie. Wat begon met een jaarlijkse vriendenbijeenkomst, is nu een stichting die zich inzet voor drie belangrijke pijlers: **Erfgoed, Educatie en Welzijn**.

Met ons werk bouwen we aan het historisch en cultureel bewustzijn van Medan – Noord Sumatra en het borgen daarvan, en dat doen we met volle overgave. Dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers en een breed netwerk van belangstellenden blijft onze stichting een bloeiend instituut. Onze activiteiten reiken verder dan het verleden alleen: wij willen verhalen, tradities en inzichten behouden, doorgeven en inspireren – voor de generaties van morgen. Met ambities waarvan de schoenen soms wat groot zijn, maar die gedragen door compassie en inzet van talent en expertise toch passend gemaakt worden.

In 2025 vieren we met trots ons **65-jarig bestaan!** Deze mijlpaal is een bewijs van onze gezamenlijke toewijding, de betrokkenheid bij onze activiteiten en het succes van initiatieven zoals o.a. de uitgave van de drie verhalenbundels “Medan in het bijzonder” met persoonlijke (familie)verhalen en feitelijke kennis over uiteenlopende onderwerpen. Zonder u als deelnemer, vrijwilliger of Saudara (vriend) kan onze stichting niet bestaan.

Een bijzonder jubileumjaar

Uit de vele enthousiaste reacties blijkt hoezeer ons aanbod aan activiteiten en producten gewaardeerd wordt, en dat stimuleert ons om door te gaan. Als bestuur blijven we trouw aan onze kernwaarden “kwaliteit en inhoud”. In 2025 zetten we graag een stap extra met een uitgebreid aantal initiatieven. Zo nodigen wij u graag uit voor de eerste themadag op 25 januari 2025. Voor de jaarwisseling sturen wij u de kalender toe met overige data en informatie van geplande evenementen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat, met uw betrokkenheid, het een jaar wordt om nooit te vergeten!

2025: 80 jaar vrijheid – een moment om stil te staan

Het nieuwe jaar staat nationaal in het teken van **80 jaar vrijheid**. Als stichting willen wij hieraan op een bijzondere manier bijdragen. Wij starten 2025 dan ook met een speciale bijeenkomst op 25 januari met als thema **"Her-denken"**. Tijdens deze gelegenheid tonen we het indrukwekkende filmportret “Japanse kampen door de ogen van een kind” van Joost van Bodegom en zijn kleindochter Ditte en verkennen we samen met Reinier Kraft van Ermel (o.a. als ambassadeur van Jong 1508) hoe verschillende generaties kijken naar herdenken, vrijheid en de betekenis ervan. Het wordt een moment van reflectie, dialoog en verbinding. We hopen dat u dit samen met ons wilt beleven en de tijd neemt om deze waardevolle bijeenkomst bij te wonen.

Nieuwe samenwerkingen en bijzondere verhalen

Als Stichting Erfgoed Medan omarmen wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die in 2015 zijn gedefinieerd als een kompas voor iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van een betere en duurzame wereld. Met name SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn) is een leidraad voor al onze activiteiten en projecten binnen de pijler Welzijn. Wij richten ons hierbij op diegenen die onze aandacht en steun het meest nodig hebben in met name Noord-Sumatra.

Begin 2024 is een samenwerkingsverband gestart met HAN University of Applied Sciences, Academie voor Gezondheid & Vitaliteit. Studenten Verpleegkunde en Public Health kunnen als onderdeel van hun studie onderzoeksprojecten of community work uitvoeren bij lokale organisaties in Noord-Sumatra, gericht op onderwijs, zorg en duurzaamheid. Voor onze projecten werken wij graag samen met organisaties die zich richten op diegenen die dagelijks worden geconfronteerd met fysieke, psychische of sociale problemen. Stichting Erfgoed Medan hanteert het Positive Health concept als visie op gezondheid. Het gaat hierbij om het vermogen om al dan niet met begeleiding en steun je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

In een reeks van aparte nieuwsbrieven delen de studenten hun ervaringen bij SLB Abdi Kasih (school en tehuis voor kinderen met een beperking), Karya Murni (school voor kinderen met een visuele handicap, doofheid en lichte vorm van autisme) beiden in Medan en Project Wings (Eco-village) in Langkat/Bukit Lawang, drie projecten waar stages worden gelopen.

In deze nieuwsbrief delen we het verhaal van mijn zusje Nicole en haar gezin, die onlangs een onvergetelijke reis door Sumatra maakten en daarbij een bezoek brachten aan SLB Abdi Kasih. Uit alle verhalen, foto’s en filmpjes blijkt hoe oprechte aandacht voor anderen een wereld van verschil kan maken. Het herinnert ons eraan dat, in een tijd waarin alles draait om geld, macht en snelheid, het meest waardevolle geschenk dat we elkaar kunnen geven **tijd** is.

Uw steun blijft onmisbaar

Ons jubileumjaar is spannend, maar we vertrouwen op uw enthousiasme om het tot een succes te maken. Uw deelname, steun en betrokkenheid zijn daarbij essentieel voor ons voortbestaan. Voor iedereen die zijn of haar talenten wil inzetten voor de stichting: u bent meer dan welkom! Elke inzet – groot of klein – helpt ons om onze missie voort te zetten.

Dank en warme wensen

Namens het bestuur, onze adviseurs, het comité van aanbeveling en alle vrijwilligers willen wij u bedanken voor een prachtig jaar. Wij wensen u sfeervolle feestdagen en een nieuw jaar vol **vrede, wijsheid, liefde en medemenselijkheid** en een toekomst waarin verbinding en ieders welzijn centraal staan.

Brenda van Melle
Chairwoman

Bezoek Yayasan Abdi Kasih

Brenda, mijn zus, vroeg mij om een stukje te schrijven naar aanleiding van ons bezoek aan de school Yayasan Abdi Kasih te Medan. Het is inmiddels enige tijd geleden dat ik voor het laatst de pen ter hand heb genomen, maar bij deze.

Het begon allemaal enkele jaren geleden. Ik wilde een charity verjaardag houden, ter nagedachtenis aan mijn ouders, beiden geboren te Noord-Sumatra. Mama te Medan en papa in Pematang Siantar. Het doel was het steunen van een school of weeshuis te Medan.

Tijdens mijn zoektocht kwam ik onder andere terecht bij de Stichting Blaricum-Sumatra-Medan.

Ik las hun verhaal en bekeek de foto’s en filmpjes. Maar er waren ook andere projecten die geld konden gebruiken. Allen raakten mij diep.

Ik heb destijds gekozen voor Panti Asuhan Kemah Kasih Anak Indonesia. Een weeshuis waar op dat moment net een brand was uitgebroken. Het gebouw was niet meer bewoonbaar en er moest een nieuw onderkomen gebouwd worden.

De charity was een geslaagd gebeuren, mede door de donaties van de lieve gasten.

Vorig jaar besloten mijn man en ik om na ons laatste bezoek in 2005, nog in het gezelschap van mijn moeder Mw. Stance van Melle-van Rijck, een reis naar Azië te maken. De hoofdbestemming zou Noord-Sumatra zijn, waaronder een lang verblijf te Medan.

Tijdens het uitstippelen van ons verblijf, dacht ik terug aan de website van Stichting Blaricum-Sumatra-Medan. Een stichting die zich inzet voor Yayasan Abdi Kasih, alwaar kinderen met een licht verstandelijke beperking naar school gaan en sommigen er zelfs ook verblijven. Bij toeval is nu ook onze Stichting Medan Erfgoed een samenwerking aangegaan om deze school/opvang te ondersteunen.

Ter voorbereiding op ons bezoek, hadden we wat eenvoudig spelmateriaal meegenomen en ter plekke nog wat speelballen aangeschaft.

Begin oktober vertrokken we met onze twee zonen naar Medan. We hadden gedurende ons verblijf een chauffeur ter beschikking die ons naar de locatie reed. Na enig zoeken, arriveerden we op het adres. Bij het hek stond een wat oudere jongen ons te woord. We zaten goed. Vol gespannen, op te wachten. Het was hard aan het regenen, dus vol enthousiasme kwamen ze ons tegemoet met paraplu’s. In de aanwezigheid van een groep jongens, van zeer jong tot de oudste die rond de dertig was en enkele begeleidsters, werden we verwelkomd en te woord gestaan door Dhr. Yustinus Sukisno en zijn vrouw. Op advies van de chauffeur hadden we rolcake meegenomen, waarvan heerlijk gesmikkeld werd en hebben daarna de cadeautjes uitgedeeld. Onder begeleiding van de eigenaar en eigenaresse werd alles uitgepakt en de spelletjes stuk voor stuk gespeeld. Het was één en heel feest. De blijde gezichten en het aanschouwen van hoe dit echtpaar met de jongens omging, raakten ons diep. Wat een lieve mensen die destijds de keuze hebben gemaakt om hun leven volledig in het teken van deze kinderen te plaatsen. We hebben veel besproken en heel wat afgelachen.

Ter afronding kregen we een rondleiding, waarbij we zagen dat zij een goed verzorgde groentetuin hadden en ook wat fruitbomen. Vol trots zagen ze het nieuwe kippenproject zien, waarbij mensen een kip kunnen adopteren. De kippetjes hebben een mooi hok gekregen en zien er goed uit.

Door deze initiatieven zijn ze voor een deel selfsupporting en het verzorgen van de tuin en de dieren is weer zeer leerzaam voor hen. Ook de aanwezigheid van enkele katten brengt wat huiselijkheid en gezelligheid met zich mee.

Het schoolgebouw bestaat uit vele lokalen. De lessen richten zich meer op eenvoudige huishoudelijke taken, zoals onder andere strijken, eenvoudige huishoudelijke taakjes, het aansnijden van groente, schoonmaken etc. Alles gebaseerd op zelfredzaamheid. Verder zijn er ook wat sportactiviteiten. Het echtpaar zelf woont in een huisje op het terrein met hun dochter en zoon.

Een deel van de kinderen komt uit het dorp en volgt de lessen, maar gaan na afloop weer naar huis. Een ander deel verblijft op het terrein. Wegens verschillende redenen wonen zij bij Yayasan Abdi Kasih. Velen hebben er hun thuis gevonden, daar zij er gelukkig zijn en er liefde en warmte vinden. De ouders en familie mogen altijd er speciale dagen bezoeken of als er iets beslist wordt. Gedurende het jaar worden er speciale aangezien voor de kinderen, waarbij men ook welkom is. Het was een bijzonder bezoek. We zijn blij het project bezocht te hebben en kennisgemaakt te hebben met allen die we die dag ontmoet hebben. Prachtig en veel waardering voor het hele team dat er voor de kinderen is. Altijd mooi te zien dat er mensen met een groot hart bestaan.

Bij het hek stond de groep ons uit te zwaaien. “Wie weet tot een volgende keer.”

“Het gaat jullie allen goed!”

Tijdens het gesprek met de eigenaren vroegen wij of er noodzakelijke behoeftes waren. We kregen een lijstje mee. Voor ons vertrek hadden we één en ander ingekocht. Aangezien we zelf niet meer in de gelegenheid waren alles persoonlijk in de geven, was van de chauffeur tot lief dit voor ons te doen. Ze waren er heel blij mee. Hij stuurde een foto na van het moment.

Het was goed het project van dichtbij te hebben gezien en de mensen te hebben ontmoet. Fijn voor hen en het geeft een goede indruk waar hulp nodig is. We hopen dat mede door de inzet van Stichting Medan Erfgoed, Yayasan Abdi Kasih een mooie toekomst tegemoet mag gaan.

Nicole de Rooij-van Melle



[Klik hier voor meer foto's en een impressie](#)

Email: info@erfgoed-medan.org
Postadres: Kersengarde 266, 2272 NN Voorburg
IBAN Stichting Erfgoed Medan - NL84 RABO 0367 6518 23

www.erfgoed-medan.org



Facebook